

# Aalborg Bibliotekerne

## på vej mod 2020



### Visioner 2015-2018

Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for alle borgere til informationer, viden, oplysninger og oplevelser, og de udgør dermed et vigtigt fundament for den frie meningsdannelse og den demokratiske deltagelse.

I en foranderlig verden er bibliotekernes rolle som kultur-, lærings- og dannelsesinstitutioner særdeles vigtig. Den mangfoldighed og de kulturoplevelser, biblioteket tilbyder, udgør et omdrejningspunkt for den enkeltes personlige udvikling og dannelse og bidrager til det gode liv.

Bibliotekerne spiller en vigtig rolle for samfundets sammenhængskraft, og samarbejde og partnerskaber er et centralt indsatsområde, der kan styrke relationerne til brugerne og det omgivende samfund.

Bibliotekernes forskellige tilbud er baseret på aktualitet, kvalitet og alsidighed.

**Biblioteket vil i 2020 ikke længere kun være en samling – det vil være stedet, hvor vi samles og mødes.**

I det digitale innovationssamfund er vi omgivet af information, viden og oplevelser. Bibliotekets hovedformål er at støtte borgerne i at navigere og skabe mening i det hyperkomplekse samfund.

Biblioteket er dét offentlige sted, hvor den enkelte borger kan møde et menneske ansigt til ansigt. Her kan man få adgang til det demokratiske samfund og til kulturelle oplevelser og læring. Her kan man få hjælp til selvhjælp og understøttes i at realisere sit potentiale.

Biblioteket skal bidrage med læring og være rum for fællesskaber på tværs af alder, social status og etnicitet.

Bibliotekets fysiske huse er vigtige for kerneopgaven. Det er rum for autencitet og nærvær. Det er rum, hvor man kan udfordres på sin viden og sine kompetencer. Det er rum, hvor man har mulighed for at finde større selvindsigt – og for at udfolde sig og blive udfordret på kreativitet og holdninger.

Biblioteket er et frirum.

### Temaer 2015-2018

Nedenstående temaer skal i perioden underbygge visionen.

### Biblioteksrummet

I det klassiske bibliotek handlede biblioteksindretning især om at skabe funktionelle biblioteksrum, baseret på materialer, genfindning, ro og orden.

I den digitale tidsalder er der behov for mere foranderlige og intelligente rum med stemning, atmosfære og oplevelser. Brugernes efterspørger i stigende grad digitale medier, aktiviteter og involvering frem for udlån og aflevering af bøger.

Biblioteksrummet skal i mindre grad være et opbevaringsmagasin og i højere grad et sted for udfoldelse. Brugernes behov for og ønsker om biblioteket som et mødested, et samlingspunkt og et rum for samvær og fællesskab skal understøttes.

Biblioteksrummet skal være en oplevelse i sig selv, hvor man bliver inspireret og får pirret sin nysgerrighed gennem interaktiv, levende formidling og ved hjælp af lys, lyd og iscenesættelse. Biblioteket skal være et rum med mange dimensioner.

Biblioteksrummet skal fungere som et sted, hvor den enkelte kan få sine individuelle behov opfyldt. Men det skal også være et åbent, offentligt møderum, hvor borgerne kan møde andre i en uforpligtende sammenhæng. Det skal være plads til ro og fordybelse, men også til programsatte, spontane og brugerskabte aktiviteter.

Biblioteket skal være både et værested og et værksted.

## Unge og demokrati

For at styrke de unges demokratiske dannelse iværksættes der en række initiativer, der understøtter de unges viden om demokratiske processer, synliggør deres pligter og muligheder for deltagelse i det demokratiske samfund og initierer deres deltagelse.

Aalborg Bibliotekerne vil inspirere og motivere de unge til at tage aktiv del i samfundets formelle og etablerede demokrati – herunder bruge den grundlovssikrede stemmeret. Men lige så vigtigt er de nære demokratiske processer, som har direkte indflydelse på de unges dagligdag. Der eksperimenteres med unges medbestemmelse, f.eks. i forhold til bibliotekets tilbud og deres inddragelse i en række samfundsdebatter.

De unges egne demokratiforståelser skal udfordres med anderledes deltagelsesformer via forskellige platforme, og indsatsen skal særligt målrettes de grupper af unge, der har den laveste demokratiske deltagelse.

Målet er at styrke de unges deltagelse i og ansvar for demokrati og kultur og samtidig gøre biblioteket til en integreret del af de unges liv, både i forhold til oplevelser, fællesskaber, uformel læring og bibliotekets funktion som frirum.

Initiativerne vil foregå i et tæt samarbejde med ungebyråd, ungdomsorganisationer, folkeskoler og andre kommunale aktører.

## Læsning og sproglig stimulering

Læsning er grundlaget for det gode liv, for at mestre livets kompleksitet og for at deltage i vidensamfundet.

1,5 mio. danskere læser aldrig eller sjældent bøger. De er ikke ordblinde eller læsesvage, men mangler den automatisering, der sker ved at læse f.eks. skønlitteratur gennem barndommen og ungdommen, og som man mangler, når man skal læse fagligt i forbindelse med en uddannelse, når man skal hjælpe sit barn med lektierne, eller når man ganske enkelt har brug for udvide sin horisont.

Biblioteket har en helt særlig rolle, fordi der her er fokus på lyst-læsningen mere end på den pligtbetonede tilgang, som mange forbinder med skolen.

Temaet lægger sig op ad Kulturministerens læsekampagne "Danmark læser", og i Aalborg skal der især fokuseres på indsatsen over for ikke-brugerne og eksperimenteres med forskellige, nyskabende indgange til dét at skabe læselyst og -glæde.

Biblioteket vil være opsøgende på arbejdspladser, eksperimenterer med frivillige højtlesere og i særlig grad fokusere på at inddrage det legende aspekt i børns læseoplevelser, ligesom familiers fælles læsning og oplevelse vil være i centrum.

## Lokale udviklingsbehov

I den næste 4-års-periode skal der desuden ske en videreudvikling i forhold til

- bogbusbetjeningen
- borgernes kendskab til bibliotekstilbuddet
- større viden om ikke-brugerne
- samarbejdet med folkeskolen og skolebibliotekerne